

## OVERSTROMING IN SUE ASIL (KASUR)

In het dorp Sue Asil in Kasur- Pakistan is door hevige regenval het riviertje overstroomd. Al het vuile water stroomde de huizen binnen. Delen van de huizen als ook inboedel zijn kapot gegaan. Zo'n 65 gezinnen zijn zwaar getroffen. Van 49 van deze gezinnen gaan de kinderen naar de Mission Schools en 16 gezinnen zijn lid van de kerk. Een aantal kon tijdelijk bij familie terecht. De meeste gezinnen hadden helaas geen ander onderdak en moesten buiten slapen. Nadat alles een beetje was opgedroogd, konden ze pas met de reparaties van hun huis beginnen. Velen hebben last van maagproblemen, omdat het drinkwater vervuild is. Anderen hebben huidinfecties gekregen. Deze gezinnen hebben nog steeds hulp nodig. Er is gebrek aan alles, maar vooral aan voedsel en medicijnen. Er wordt nu hulp gevraagd om materialen te kopen voor de reparatie van de huizen. Wanneer u de gezinnen in Kasur wil helpen, vermeldt u dan bij uw gift 'Noodhulp Kasur'.



## Persoonlijk

*En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren... Want geen ding Zal bij God onmogelijk zijn.*

*Lukas 1:31-37*



Bij het lezen van het Kerstverhaal moest ik denken aan Maria en wat zij allemaal heeft door moeten maken. Ze was nog erg jong en kreeg plotseling een boodschap van een engel dat ze zwanger zou worden van een zoon die de Messias zou zijn. Wat een boodschap! Haar vraag was, hoe is dat mogelijk want ze had nog nooit gemeenschap gehad met een man. Op haar vraag krijgt zij als antwoord, dat bij God **geen ding** onmogelijk is! Zij geloofde alles wat de engel zei. Na de geboorte van Jezus kreeg ze twee bevestigingen van wat de engel haar gezegd had voor Jezus' geboorte. De herders zochten de Messias en daarna kwamen de wijzen met hun kostbare geschenken.

Misschien kampt u met een ernstige ziekte, een financieel probleem of heeft u allang geen contact meer met een familielid vanwege een onenigheid. U kunt met welke last dan ook bij Hem komen. *Kom allen bij Mij die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven, Mat. 11:28,29.* Geef uw last aan Hem en u zult Zijn rust ervaren. Geloof tevens dat **alles** mogelijk is bij God. Ook al is uw geloof heel klein, maar met een geloof als een mosterdzaadje kunnen bergen worden verzet (*Mat 17:20*)!

Namens het bestuur en alle werkers van Asian Care, wens ik u prettige Kerstdagen toe en een gezegend en gezond Nieuwjaar!

*Elisabeth Eikenboom*



Onlangs hebben David en Leah weer voedselpakketten en winterkleding kunnen geven aan ouderen die de holocaust hebben doorstaan. Ook krijgen ze Nieuwe Testamenten en boeken. Leah werd ontzettend bemoedigd toen twee ouderen zeiden dat ze alle boeken hadden gelezen en vroegen of ze nog nieuwe boeken hadden! Elke maand krijgen de ouderen een voedselpakket. Ze vinden het fijn om er even uit te kunnen. Velen zijn erg eenzaam en genieten ervan wanneer ze met iemand kunnen praten. Ze worden af en toe bezocht en bidden voor ze. Indien u dit project wilt steunen, vermeldt u dan bij uw gift 'Voedselpakketten Israël'.

David en Leah Ortiz vragen gebed voor:

De redding van allen die de boeken en bijbels ontvangen.

- De situatie met Iran die dreigend is voor Israël en de wereld. Voor bescherming tegen dit kwaadaardige regiem.
- Voor de ondergrondse kerk in Iran, voor bescherming en verdere verspreiding van het evangelie in Iran. Zij danken God dat reeds velen tot bekering zijn gekomen.
- Voor de oorlogen en geruchten van oorlogen - de onmiddellijke dreiging van Rusland om Oekraïne binnen te vallen, voor de dreiging dat China Taiwan aanvalt, al deze dingen zijn wat Jezus zei dat er in deze laatste dagen zou gebeuren.



Tassen met voedsel



Uitdeling van kleding



Man ontvangt boek

PAKISTAN MISSION SCHOOL



*laat de kinderen tot Mij komen en verhinder ze niet, Matt. 19:14*

Ondanks de pandemie konden de kinderen in Pakistan gelukkig toch naar school gaan. De juffen doen hun uiterste best om deze kinderen uit arme christelijke gezinnen goed onderwijs te geven. Ook wordt er gezongen en gebeden met de kinderen. Gelukkig waren er bijna geen besmettingen van Corona bij de kinderen of juffen. Wij willen de kinderen met Kerst een klein cadeautje geven en de ouders een voedselpakket. Helpt u mee?

De kinderen willen u hartelijk danken voor uw steun en wensen u een gezegend 2022 toe!



Stichting Asian Care (Rotterdam) – KVK 41135405- RSIN 804709014

Postadres: Postbus 2001, 2030 AA Krimpen aan de Lek;

Bezoekadres: Tiendweg 9, 2931 LC Krimpen aan de Lek

Asian Care is nauw verbonden met OostEuropa Zending/Christian Care East West | [www.asiancare.nl](http://www.asiancare.nl)

Tel: 0180-521 966; E-Mail: [info@asiancare.nl](mailto:info@asiancare.nl) | Redactie: Ramz Hababa, Elisabeth Eikenboom

IBAN Rekeningen t.n.v. Asian Care NL24 INGB 0003 1964 17 (BIC-Swift INGBNL2A) of NL87 RABO 0333 8195 27 (BIC-Swift RABONL2U)

Algemeen Nut  
Beogende Instelling

ANBI